

ROMEINEN 4:19-22

Abrahams geloof (Nieuwe Bijbelvertaling)
als een ballade, met veel expressie

Oorspronkelijke titel: Romans 4:19-22

Tekst en muziek: Ralph P. Merrifield

Arrangement: Bob Sorem

Nederlandse bewerking: Johan Komrij

♩ = 144

Piano

Bm Em

4 Bm

En zijn ge-loof ver-zwak-te niet toen hij,

Piano

6 Em Bm

on-ge-veer hon-derd jaar oud, be-sef-te dat zijn krach-ten hem had-den ver-

Piano

8 D Em

la - ten en Sa - ra niet lan - ger vrucht-baar was.

Piano

10 Bm

Hij twij - fel - de niet aan Gods be - lof - te;

Piano

12 D Em G

zijn ge-loof ver-loor hij niet, in - te - gen-deel, hij werd er - in

Piano

15 D E Em

ge - sterkt en be - wees zo eer aan

Piano

18 A Bm A

God. Hij was er - van o - ver-tuigd dat God bij mach-te

Piano

21 G F# Bm

was te doen wat Hij had be - loofd, en dat werd hem

Piano

24 Em F# rit. Bm accel.

als een daad van ge - rech - tig - heid _____ toe - ge - re -

Piano

27 Em F# allargando Bm

kend. _____ Oo. _____

Piano

30 Em F# Bm

Piano